



HEILIGE NORBERTUSPAROCHIE - OOST GRONINGEN

NIEUWSBRIEF

= vrijdag 3 april 2020 =

Inhoud

- Sterkte allemaal - Gebed
- Palmzondag – palmtakjes
- Voedselactie
- Devotionalia naar ziekenhuis
- Contact met de pastor
- De Kruisweg
- Gebed bij de Kruisweg
- Speciale voorbede Goede Vrijdag
- Kerken open
- Telefonische bereikbaarheid parochiekantoor Sappemeer
- Kleurwedstijd St. Franciscus
- De bisschop op Youtube
- Ter inspiratie



Sterkte allemaal

Hoe is het met U? Hoe is het met jou? Deze vraag wordt ons in deze tijd regelmatig gesteld. Hoe is het met ons? De sociale media bieden gelukkig flinke uitkomst nu we afstand moeten houden. Via Skype, FaceTime, WhatsApp en telefoon zien en horen we veel van elkaar. Hoe zullen mensen zich vroeger hebben gevoeld tijdens ramp en oorlog?

Wat bemoedigend zoals wij in deze crisis dit nieuwe elan beleven. Want ook een ander virus dan Corona blijkt besmettelijk. Het virus van waardering en

hulde. Handen op elkaar voor de hulpverlening. Een kroon op het werk van mensen in de zorg. Een pluim voor de supermarktmedewerkers. Klokken luiden als teken van hoop. Humor op de sociale media. Hulp van jongeren aan ouderen. Er zijn zoveel nieuwe, mooie en goede initiatieven.

Op straat is het stil. Op het internet is het heel druk. Onze onderlinge verbondenheid wordt misschien nu wel sterker beleefd dan normaal. Emotioneel is het ook. En heel heftig. Voor bewoners in verpleeghuizen en verzorgingshuizen en voor families die er niet meer op bezoek mogen. Voor nabestaanden die slechts met een paar mensen uitvaart kunnen houden. Wat is dat raar en tegelijk heel close. Moeilijk is het voor wie uit de rouw verder zouden willen gaan met hun leven. Maar nu de draad niet op kunnen pakken, omdat het leven stil ligt.

Hoe is het met ons? We leven vertraagd en geïsoleerd, en beleven dat intens. In de Paasnacht zouden we samen het scheppingsverhaal hebben gehoord. Soort na soort is alles, ook een virus, onderdeel van de schepping. En zoals God het ziet, is de schepping goed! En de mens? Zéer goed! Tenminste, als die broeder een hoeder is. Nu wij zo attent op elkaar letten, zijn we inderdaad op ons Paasbest. Houden zo! Het staat ons goed, zeer goed.

Laten we met zijn allen moed houden en verbonden blijven met elkaar in deze tijd.

Van harte wil het parochiebestuur en het pastoresteam u op weg naar Pasen alle goeds en Gods rijkste zegen toewensen.

Hartelijke groeten,

pastor Bernard Buit

Gebed

Goede God, er gebeurt zoveel in deze dagen. We lijken soms zo zeker, maar zijn het meestal niet.

Het leven zoals we het nu leven is overhoop gegooid door een ziekte die onze gewoonten ontregelt.

Wees met allen die geraakt zijn door de maatregelen, wees met allen die nu nog meer alleen zijn dan anders, wees met allen die iemand verloren hebben aan deze ziekte, wees met de hulpverleners en mensen die werkzaam zijn in de zorg, geef hen de moed en de energie te blijven zorgen voor mensen.

En wees met allen die in deze tijden beslissingen moeten nemen, om veel wijsheid.

Wees ook met allen die lijden door ziekte, zorgen, armoede of eenzaamheid.

Wees met allen die op de vlucht zijn voor conflicten en oorlog. Wil hen een veilig heenkomen geven.

Goede God, leer ons aandachtig zijn. Leer ons oog te houden voor wat er om ons heen gebeurt. Dat we weten waar wij elkaar tot steun en kracht kunnen zijn. Amen.

Palmzondag – palmtakjes



Op Palmzondag worden aan het begin van de viering de palmtakjes gewijd en gaan we in processie met de kinderen en hun feestelijk versierde palmpasestokken door de kerk. Helaas kan dat alles dit jaar niet plaatsvinden. De pastores hebben de palmtakjes gewijd en met de locatieraden overlegd over de verspreiding ervan.

Hoe kunt u aan een palmtakje komen dit jaar? We geven een overzicht per geloofsgemeenschap:

Hoogezand-Sappemeer

De locatieraad vindt het niet verantwoord om op dit moment palmtakjes te verspreiden met het oog op mogelijke besmetting door het coronavirus. Als er weer vieringen kunnen worden gehouden zullen de palmtakjes beschikbaar zijn.

Veendam

Palmtakjes zijn af te halen tijdens de kerkopenstelling. Zie voor de tijden elders in de Nieuwsbrief. Voor eventuele bezorging kunt u bellen met het secretariaat 0598-630418.

Oude Pekela

U kunt op woensdag 8 april een palmtakje ophalen in de kerk. Tijdens het luiden van de klokken is de kerk open van 19.00 uur – 19.30 uur.

Is het voor u niet mogelijk, dan kunt u contact opnemen met Truus Stanneveld (0597-614182).

Nieuwe Pekela

De palmtakjes zullen zoveel mogelijk door de locatieraad worden verspreid. Heeft u een paar dagen na Palmzondag nog niets ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Bernard Meulman (06-33765972).

Winschoten

Palmtakjes zijn af te halen tijdens de uren dat de kerk open is. Zie voor de tijden elders in de Nieuwsbrief. Voor eventuele bezorging kunt u bellen met het secretariaat 0597-432277.

Voedselactie

Onze voedselactie is begin maart weer van start gegaan. Maar omdat er vanwege de Coronacrisis geen vieringen zijn in onze kerken worden er ook geen boodschappen meegebracht. Momenteel krijgen we regelmatig verzoeken om hulp en worden er extra voedselpakketten gebracht naar mensen die het hard nodig hebben. Hierdoor raakt onze voorraad van producten op.

Daarom doen we een dringend beroep op u als medeparochianen: Wilt u ons helpen? U kunt u boodschappen brengen naar de kerken in Veendam en Winschoten. Deze kerken zijn dagelijks en zondags geopend. Voor meer informatie over de openingstijden, zie elders in deze nieuwsbrief.

Kunt u niet naar de kerk komen, maar wilt u wel boodschappen geven, dan kunt u ook contact opnemen met de heer Geuk Wieringa: tel.: 06-21892693



en dan worden de boodschappen bij u opgehaald.

We hopen zo mensen te kunnen helpen in deze moeilijke tijd en voldoende producten te hebben om de voedselpakketten te vullen voor de actie van 11-12 juni aanstaande.

Mogen we rekenen op uw hulp en bijdrage? Alvast dank!

Projectgroep Voedselactie
Norbertusparochie.

Devotionalia naar ziekenhuis



Dinsdag 31 maart belde een arts uit het Ommelander Ziekenhuis Scheemda. Ze zei dat de eerste coronapatiënten het ziekenhuis gelukkig al weer verlaten hadden. Het waren voornamelijk mensen uit Brabant die de kerk erg misten. Of wij als parochie iets konden bete-

kenen met "iets" waar de patiënten wat extra kracht uit konden putten.

In allerijl heb ik twintig gebedskaarten gemaakt en daar een rozenkrans, Bonifatiusmedaille of kaart met een Maria-ikoon aan toegevoegd, wat ik ook maar zo snel kon vinden. Ik heb ze ter attentie van de betreffende arts bij de balie afgegeven.

Hopelijk komen ze goed terecht bij de (ex-)coronapatiënten die zo ver van huis hier in Scheemda in het ziekenhuis zijn opgenomen. We wensen hen een spoedig herstel.

Pastoor Albert Buter



Contact met de pastor

Huisbezoek is in deze tijd risicovol voor zowel degene die bezoek ontvangt, als voor de pastor.

In verzorgingshuizen en



verpleeghuizen is het zelfs helemaal niet meer mogelijk.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, schroom dan niet om telefonisch contact op te nemen met één van de pastores.

Pastor Buit: 0598-470712
pastoor Buter: 0598-851861

De Kruisweg

Op Goede Vrijdag zijn we speciaal om 15.00 uur verbonden met Christus in het bidden van de Kruisweg. Het bisdom heeft toegezegd dat teksten hiertoe beschikbaar zijn op de bisdomwebsite. Op dit moment echter nog niet. U kunt volgende week kijken op:

<https://bisdomgl.nl/> of op de website van onze parochie.

Aan het begin van iedere statie bidt men:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Aan het einde van de statie bidt men:
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig.

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.



4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.

7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.

8. Jezus troost de wenende vrouwen.

9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

11. Jezus wordt aan het kruis genageld.

12. Jezus sterft aan het Kruis.

13. Jezus wordt van het kruis genomen.

14. Jezus wordt in het graf gelegd.

Gebed bij de Kruisweg

Levende God,

Gij zijt de troost van bedroefde mensen,
de kracht van de gemartelden,
het licht voor wie in het donker tast.

Gij zijt de toevlucht voor eenzamen,
de hoop voor zoveel hongerigen,
het brood en de wijn ook op onze weg.

Verlaat ons niet, wees niet afwezig,
zodat onze hoop vergeefs zou zijn,
vergeefs ook de strijd om toch maar
weer op te staan.

Laat aan de dood, die laatste, die
uiterste vijand,
toch niet het laatste woord.

Blijft Gij bij ons, Heer,
en wees voor ons het Licht en het Leven,
ja, wees zelfs in de nacht
voor ons de nieuwe dageraad. Amen.

Speciale voorbede Goede Vrijdag

Laten wij bidden voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie: dat God troost en genezing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken, wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Kerken open

Wilt u een kaarsje aansteken of komen voor een gebed? Een aantal kerken binnen onze parochie biedt hiervoor nu een extra gelegenheid. De kerk in Winschoten en Veendam is voor deze gelegenheid een aantal keer vaker geopend.



Winschoten
Dinsdag t/m Vrijdag
van 9:30 tot 11:30
Goede Vrijdag van
13:30 tot 16:00
Palmzondag van 10:00
tot 14:00

Veendam
Dinsdag t/m Vrijdag
van 10:00 tot 11:30
en Goede Vrijdag van
10.00 tot 16.00
Palmzondag van 10:00 tot 14:00

Wilt u hierbij de regels van de RIVM respecteren. Minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar, ook wanneer u in de kerk zit of een kaarsje ontsteekt. Verder vragen wij u wanneer u zich niet fit voelt, veiligheidshalve thuis te blijven. Ook van daaruit kunt u biddend met ons verbonden zijn.



Telefonische bereikbaarheid parochiekantoor Sappemeer

Het parochiekantoor is van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 11:30 uur open.



We zijn
deze uren
telefonisch
bereikbaar op
0598-39 24 92.

Kopij voor deze Nieuwsbrief kunt u mailen aan: agbuter@gmail.com

Doorgeven van e-mailadressen voor deze Nieuwsbrief:
info@heiligenorbertusparochie.nl

Kleurwedstijd St. Franciscus

Graag wijzen we u nog even op de kleurwedstrijd die in de vorige Nieuwsbrief vermeld stond.

De eerste prachtige inzendingen zijn inmiddels binnengekomen. Op de winnaars liggen prachtige prijzen te wachten!

Probeer de tekening zo mooi mogelijk in te kleuren en maak er een foto van of een leuke selfie met het gemaakte kunstwerk.

Mail die naar agbuter@gmail.com.

Een onpartijdige jury zal de inzendingen beoordelen. Iedereen die zich aangesproken voelt mag meedoen, dus alle leeftijden! Uiterste inzenddatum: 1 mei 2020.



De bisschop op Youtube

Mgr. van den Hout is gestart op het Youtube kanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden met uitzending van zijn misviering in de huiskapel van het bisdom. Ook zal hij er met enige regelmaat filmpjes op plaatsen.

De pagina makkelijk te vinden. Kijk op de website van het bisdom (www.bisdomgl.nl) helemaal onderaan de pagina en klik op het ronde Youtube-logo.



TER INSPIRATIE

Evangelie zondag 5 april

(Palmzondag)

Mt. 21, 1-11

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus twee van hen vooruit met de opdracht: "Gaat naar het dorp, daar vóór u en het eerste dat ge zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maakt die los en brengt ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen."

Dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet: "Zeg aan de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier."



De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging erop zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen, die zij van de bomen hadden gesneden.

De mensen, die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer! Hosanna in den hoge!"

Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie is dat?" Het volk antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea."

Gebed in de stille week

Breng ons bij U, God, bron van ons bestaan, bodem van ons leven,
breng ons bij Uw Zoon, bij Zijn bidden in de hof
breng ons bij zijn moeder en bij haar tranen
breng ons bij de mens die zijn leven inzette voor ons
breng ons bij Uw mensen die lijden in deze wereld
breng ons bij ons geloof dat zo vaak verborgen is
breng ons bij alles wat leeft in ons aan geloof, aan blijdschap, aan liefde en vreugde
maak ons open voor Uw leven, voor Uw diepe ontferming, voor Uw liefde.
Keer ons naar u.

(Coen Wess)

Witte Donderdag

Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
(Johannes 13, 14-15)



Een zoetheid die nimmer bederft bij de liturgie van Witte Donderdag

In stilte rond de tafel geschaard, waar eens de beker overvloedde, waar God zich heeft geopenbaard en mensenharten open bloeiden.

De liefde die wij aten en dronken, het slotakkoord dat langzaam wegsterft, en ieder 'amen' dat hier heeft geklonken,

zijn van een zoetheid die nimmer berderft.

Maar één enkel woord van verraad in ons midden heeft zijn zwaard reeds getrokken en wacht.

Er rest ons niets dan waken en bidden.

Wij nemen uw hand en gaan mee in de nacht.

(Maarten Das)

Goede Vrijdag

Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u Mij in de steek gelaten?... Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest.

(Matteüs 27, 45-50)



Gekruisigd

Elke dag, ook vandaag, wordt er gekruisigd. Miljoenen hongeren dagelijks door economische wetmatigheden.

Door corruptie en eigenbelang gaan de zwaksten eronderdoor.

Duizenden verongelukken en worden verminkt op Europese wegen. Jonge mensen kiezen in eenzaamheid voor de dood. Talloze kinderen vechten ergens ter wereld aan een of ander front, hun rechten vertrap, hun onschuld vermoord.

De waanzin van de oorlog gaat nog steeds verder, onschuldige mensen worden meegesleurd in vernieling en dood.

Vergeef het, God, wij mensen weten soms nog steeds niet wat we doen.

Geef ons de moed om de problemen onder ogen te willen zien en ons steentje bij te dragen om ze aan te pakken.

Corona

Het moment is aangebroken om voor elkaar een corona te zijn. Een lichtkrans dus.



Zag u al eens een foto van een zonsverduistering? Dat is een fenomeen waarbij de zon achter de maan verdwijnt. De zon wordt dan schijnbaar een zwarte schijf, maar daaromheen verschijnt een stralende lichtkrans. Die krans heet – o ironie – een corona.

Vandaag ondergaat een groot deel van de wereld een soort maatschappelijke zonsverduistering. Het coronavirus dat over onze planeet raast, legt het leven stil, maakt mensen bang, leidt tot ziekte en in extreme gevallen zelfs tot de dood. In enkele weken tijd is onze samenleving ingrijpend veranderd.

Hoelang zal deze beproeving duren? We weten het niet. Virologen hopen dat in mei het keerpunt komt. Zien we ook rond deze zonsverduistering een lichtkrans? Ja, die is er wel degelijk. We worden verwarmd door de stralen van zo veel mensen die zich vandaag inzetten voor hun medemens.

Laten we nu vooral een corona zijn voor elkaar. Niet het enge virus natuurlijk, maar de lichtkrans. Het is op de duistere momenten dat we elkaars licht kunnen zijn. „Als een licht ben Ik in de wereld gekomen”, zei Christus (Joh. 12, 46) en nu zijn wij geroepen dat licht te versterken. Respecteer de omgangsregels en zoek manieren om er voor elkaar te zijn, zelfs als we fysiek uit elkaars buurt moeten blijven. Zorg goed voor uzelf en voor de ander. Wees solidair en verantwoordelijk. We zijn tot veel in staat, wanneer we kiezen voor elkaar en ons laten leiden door de Geest.”

(Luc Vanmaercke, Kerk & Leven, 25-3-20)